

Profiel Protestantse Gemeente Burgum

Algemeen - De Protestantse Gemeente Burgum telt ruim 3300 geregistreerde leden. Het is een kleurrijke, actieve gemeente en er zijn veel vrijwilligers werkzaam.

De gemeente heeft als uitgangspunt om God en de naaste te dienen.

Omzien naar elkaar –bij vreugde en verdriet – is binnen onze gemeente is een belangrijke pijler.

Kerk zijn in de wereld - Naast dit omzien naar elkaar in eigenkring, wil de Protestantse Gemeente Burgum ook een kerkgemeenschap zijn die haar ultieme roeping om 'kerk te zijn in deze wereld' waarmaakt. Ze wil zich daartoe steeds betrokken opstellen en inzetten om een liefdevol en gastvrije plaats te zijn voor alle mensen. De zondagse erediensten met woord en gebed zijn hierbij belangrijke samenkomsten.

Identiteit - Doel en kern zijn: een geloofsgemeenschap anno 2020, waarin de Bijbelse boodschap wordt geplaatst in de context van deze tijd.

De Bijbel is en blijft bij alle vieringen en inspanningen het uitgangspunt.

Een open en gastvrije plek, tevens een plaats van ontmoeting, gesprek en initiatieven, op zondag en door de week! Voor iedereen die maar wil, wil onze gemeente dan ook een vindplaats zijn van Geloof, Hoop en Liefde.

Onze identiteit en gemeentezijn zijn zeer nauw met elkaar verbonden.

Beleid - 'Groeien in gemeenschap 2018 -2022' is de titel van het Beleidsplan. De volledige tekst staat op www.pgburgum.nl. De gemeente is de afgelopen twee jaar intensief bezig geweest met de ontwikkeling en uitvoering.

Naast de inleiding zijn er in dit plan 6 concrete, uitgewerkte speerpunten geformuleerd, waaraan invulling is en wordt gegeven.

Mede op basis van het rapport Kerk 2025 is - als voorbeeld - is één van die speerpunten: een eenvoudiger en doelmatiger organisatiestructuur. Er wordt inmiddels druk gewerkt aan het realiseren hiervan. In september 2019 is er al een kernkerkenraad gevormd van 12 leden die eens in de zes weken vergadert, en een grote kerkenraad van ± 45 leden, die tweemaal per jaar bijeenkomt.

Gemeentezijn – Basis begrippen van ons gemeentezijn zijn: Ontmoeting, ruimte, openheid en verantwoordelijkheid.

Vragen die we als gemeente vanuit het praktisch bezigzijn en vanuit onze identiteit, steeds durven stellen zijn:

- Hoe gaan wij samen met elkaar om?
- Tonen we respect voor elkaar? Voor elkaars meningen?
- Tonen we voldoende waardering, blijheid en plezier?

We willen als gemeente liefde, vrede, vergeving, rechtdoen en helpen-waar-geen-helper-is nastreven (zie ook Matt. 25: 34-40). In ons Beleidsplan en onze missie en visie staat dat we hier voor willen gaan. Enerzijds tonen velen binnen de gemeente een grote inzet en betrokkenheid, anderzijds mag je dit – naar vermogen - ook van de leden verwachten!

Onze gemeente richt zich op:

- meelevende gemeenteleden
- leden voor wie kerkgang, kerkelijke betrokkenheid en geloven niet (meer) vanzelfsprekend is

- dorp en samenleving
- veranderingen: een gemeente die op zoek gaat naar eigentijdse en andere vormen van kerk- en gemeente-zijn, zoals in pastoraat, liturgie en gesprekken over geloven, religie en zingeving

Erediensten - Zondagse diensten worden afwisselend gehouden in de Kruiskerk en De Ikker.

Er is een grote diversiteit in diensten. Per jaar worden er volgens plan voorlopig nog een aantal avonddiensten gehouden.

Jeugd en jongeren - Vanuit jongerencentrum De Foarikker worden er, samen met jongerenwerker en jeugdraad, voor de jeugd verschillende activiteiten georganiseerd, o.a. Ch@t!, Clubs, Rock Solid en een 16+, een 18+ en een 20+groep!

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er elke zondag 'Zondagskind!' en voor de tieners één keer per maand een tienerdienst.

Gebouwen - De Protestantse Gemeente Burgum beschikt over twee kerkgebouwen: de monumentale Kruiskerk en De Ikker.

Laatstgenoemd gebouw is samen met De Stryp en jongerencentrum De Foarikker multifunctioneel.