

1^e Advent – Kerstfeest in zicht

Met een kleine vlam
begint het grote licht.
De Heer komt naar ons toe.
Dat is een goed bericht!



Het begint deze week een klein beetje lichter te worden.

2^e Advent – De ster van de dag

Twee kaarsen zijn een teken in de nacht:
God zet de wereld in het licht.
En iedereen die daarop wacht
krijgt vast een lach op zijn gezicht.



Het wordt deze week nog wat lichter.

3^e Advent – Het nieuws van morgen

Drie kaarsen geven hun licht
voor een prachtig vergezicht.
Kom laten we opstaan
en de toekomst tegemoet gaan.



Het wordt deze week nog wat lichter.

4^e Advent – Prachtig cadeau

Vier kaarsen branden zacht,
ze schijnen op wat komen zal.
Op een geschenk, zo lang verwacht
voor jou, voor mij, voor iedereen en overal



Het licht breekt deze week echt door.